

Καλησπέρα σας,

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης γονέων & κηδεμόνων και εγώ προσωπικά σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία σήμερα εδώ στη πλατεία Παναγιώτη Μακρή και τη στήριξη που προσφέρετε στη πρωτοβουλία μας για τη στήριξη των ατόμων που ζουν στη φρικαλεότητα του πολέμου στη Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι καταδικάζουμε το πόλεμο και καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια πρόσκτησης εδαφών με όπλα! Με τη συνδρομή και τα συμφέροντα Μεγάλων Δυνάμεων και κυβερνήσεων, σφυρίζοντας αδιάφορα για την ανθρώπινη ύπαρξη, θεωρώντας ότι υπάρχουν παράπλευρες απώλειες που όμως έτσι γίνεται χρησιμοποιώντας είτε πολιτικούς είτε θρησκευτικούς λόγους.

Από την Καισαριανή ενώνουμε τις φωνές μας με εκατομμύρια διαδηλωτές σε όλο τον κόσμο που ζητούν να σταματήσει η ισοπέδωση της λωρίδας της Γάζας, να σταματήσει η γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και έντονη συναισθηματική φόρτιση, όλοι μας είμαστε θεατές σε ένα ακόμα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Σε έναν ακόμα αφανισμό έθνους, λεηλατώντας όχι μόνο τα εδάφη του αλλά και την ύπαρξη του. Τις τελευταίες μέρες στην Παλαιστίνη, στη Λωρίδα της Γάζας γράφονται κι άλλες μαύρες σελίδες στην ιστορία ενός λαού. Το κράτος του Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές των προηγούμενων χρόνων, χτυπάει με τη στρατιωτική του μηχανή αμάχους, γυναίκες και παιδιά, με χιλιάδες νεκρούς.

Η «συλλογική τιμωρία» που επιφυλάσσεται στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, του εγκλεισμού δηλαδή στη «μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή του κόσμου», όπως έχει χαρακτηριστεί, εξαιτίας του αποκλεισμού από γη, αέρα και θάλασσα, χωρίς ρεύμα, νερό για ώρες καθημερινά, χωρίς στοιχειώδη πρόσβαση στην υγεία, σε φάρμακα, συνιστά ένα ακόμη διαρκές έγκλημα πολέμου.

Οι Παλαιστίνιοι χρόνια τώρα δίνουν αγώνα για ελευθερία για ζωή, αγώνα απέναντι στην Ισραηλινή κατοχή. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση που δεν έχουν τίποτε άλλο να χάσουν παρά μόνο τις αλυσίδες τους από ένα κράτος που μπορεί να χαρακτηριστεί και «δολοφόνος».

Μετά τη Αραβό - Ισραηλινή σύρραξη του 1967 και τον εκτοπισμό πληθυσμού από τα εδάφη της Παλαιστίνης, γινόμαστε όλοι μάρτυρες του αφανισμού του, που γίνεται οργανωμένα .

Ισραήλ και Παλαιστίνη δικαιούνται να έχουν το κράτος τους. Όμως τα συμβόλαια του δίκαιού τους υπογράφονται με αίμα από ανθρωπίνες ζωές.

Η Λωρίδα της Γάζας δέχτηκε βροχή από ρουκέτες. Το χυμένο αίμα στα βομβαρδισμένα πεζοδρόμια της Γάζας δεν ξεχωρίζει την εθνικότητα από το κόκκινο χρώμα του.

Και αυτό είναι έγκλημα! Γιατί έγκλημα είναι η επίθεση που στρέφεται σκόπιμα κατά του άμαχου πληθυσμού σύμφωνα και με την αρχή της διάκρισης όπως έχουμε ακούσει να αναφέρεται ή και ακόμα εάν το μέγεθος της ζημιάς που επιτελείται στους αμάχους είναι υπερβολικό σε σχέση με το αναμενόμενο στρατιωτικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης! Μα που έχουμε πραγματικά φτάσει; Να μιλάμε για αναλογίες και να μην μας ενοχλεί, να μην μας ξεσηκώνει η απώλεια και η δολοφονία άμαχου πληθυσμού και αστικών δομών, που θα έπρεπε πρώτα από όλα, να έχει διασφαλιστεί η προστασία τους.

Ύπατη αρμοστεία, ΟΗΕ δείχνουν αδύναμοι να επέμβουν και να προασπιστούν την ανθρώπινη ζωή! Να αρκούνται μόνο στο ότι ανησυχούν για ότι συμβαίνει στα εδάφη της Παλαιστίνης και να αναφέρουν ότι θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι!

Σήμερα όλοι εδώ μαζί γνωρίζουμε ότι έχουν χαθεί πάνω από 8.800 άνθρωποι μεταξύ των οποίων 3.648 παιδιά! Μόλις χθες βομβαρδισμοί έπληξαν το προσφυγικό καταφύγιο σκοτώνοντας 1.500 ανθρώπους!! Ζωές που ούτε να φύγουν μπορούν, ζωές που ούτε να ζητήσουν τη δικαιοσύνη και να παλέψουν για

αυτήν, ζωές που δεν μπορούν να διεκδικήσουν μια ελεύθερη πατρίδα!! Αθώες ψυχές που δεν αποτελούσαν άμεσο κίνδυνο αλλά εν δυνάμει!!

Οικογένειες εξαφανίζονται, πόλεις καταστρέφονται, ακόμα και τα καταφύγια ! Γονείς χαράσσουν τα ονόματα τους στα σώματα των παιδιών για την αναγνώριση των πτωμάτων τους! Πόσο τραγικό!

Όλοι οι παρευρισκόμενοι εδώ δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και αντιτασσόμαστε στην εμπλοκή των χωρών στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια απέναντι σε όσους διαστρεβλώνουν τον χαρακτήρα του παλαιστινιακού προβλήματος, αποσιωπούν και ξεπλένουν την ισραηλινή κατοχή, συκοφαντούν τον λαό της Παλαιστίνης ως δήθεν τρομοκράτη, μέσω εξελιγμένων μηχανισμών προπαγάνδας, με λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, με τρομοκρατία και άθλιους εκβιασμούς, ακόμη και με καταστολή, όπως π.χ. στη Γαλλία με την απαγόρευση των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων.

Ενάντια σε όλους αυτούς, υπερασπιζόμαστε περήφανα το δίκαιο του Παλαιστινιακού λαού ενάντια στη βάρβαρη κατοχή του Ισραήλ, το αναφαίρετο δικαίωμά του να αγωνίζεται ως τη λευτεριά .

Η εξάπλωση της αδικίας προκαλεί την αντίσταση και γεννά νέους πολέμους με απρόβλεπτες, επικίνδυνες και πολύ οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς.

Γνωρίζουμε καλά ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη υπό πίεση.. Κανένας λαός δεν το δέχεται, δεν συμβιβάζεται. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Η εκμετάλλευση και το άδικο, η καταπάτηση των δικαιωμάτων των λαών και των ανθρώπων τρέφουν και γεννούν τους πολέμους και τον θάνατο, τη δυστυχία, τον ξεριζωμό και την προσφυγιά.

Η ιστορία έχει μόνο μια σωστή πλευρά και αυτή είναι με το Δίκιο των Λαών και την Ειρήνη!

Ευχαριστώ,