

## Τοποθέτηση της Ένωσης στη κινητοποίηση στο Λαϊκό Νοσοκομείο για την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία 2021

**7 Απριλίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία, lockdown, ένα χρόνο πριν.** Σε πρωτοβουλία που είχε πάρει η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Καισαριανής για να τιμήσει αυτή την ημέρα, να σταθεί στο πλάι των Υγειονομικών και να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ, είχε καλέσει τα παιδιά, μέσα από μια δημιουργία να αποτυπώσουν **την επόμενη μέρα!** Μια ζωγραφιά που μας έφτασε, είχε το μήνυμα: «Οι γιατροί πρέπει να έχουν όλα τα εργαλεία τους. Θέλουμε Υγεία, Θέλουμε μάσκες, Θέλουμε γάντια. Ό,τι χρειάζεται ο γιατρός για να γίνουμε όλοι εμείς καλά» και απεικόνιζε ένα παιδί να έχει γίνει καλά, επάνω σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου.

Ένα χρόνο μετά, **και με 3 lockdown οι δημόσιες δομές υγείας έχουν «γονατίσει»**, λείπουν γιατροί, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, εξοπλισμός και κλίνες Μ.Ε.Θ., μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις γειτονιές που θα ανακούφιζαν τα νοσοκομεία και θα συνέβαλαν καθοριστικά στον επιδημιολογικό σχεδιασμό.

**Ας αναλογιστούμε όμως είναι λάθη στη διαχείριση της πανδημίας ή επιλογή διαχείρισης της πανδημίας; Επιλογές του τελευταίου έτους ή διαχρονικές;** Χρόνια τώρα η ΛΟΓΙΚΗ ότι η ΥΓΕΙΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ σάρωσε νοσοκομεία και κέντρα υγείας και η ίδια λογική του **Κόστους-Οφέλους** τσακίζει και τις ζωές μας! Δεν μας αναλογεί η **ατομική ευθύνη** που μας φορτώνεται ένα χρόνο τώρα για τη διασπορά, για τη προστασία και τώρα για την αυτοδιάγνωση! **Παίζουν τη ζωή μας στα ζάρια και ενώ στους λίγους μοιράζονται εκατομμύρια, σε εμάς μένει η ανασφάλεια και η φτώχεια!**

Εμείς σε αναστολή, σε τηλεργασία, με 10ωρα, 12ωρα, με απλήρωτες υπερωρίες, άνεργοι, με κατεβασμένα ρολά, με επιδόματα και μισθούς ψίχουλα, και από την άλλη πακτωλός εκατομμυρίων στα διόδια και σε άλλες κολοσσούς εταιρίες.

Εμείς με κλειστά σχολεία, χωρίς εκπαιδευτικούς, χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς καν εξοπλισμό για την τηλεκπαίδευση και από την άλλη πακτωλός εκατομμυρίων στη Cisco και στους σχολάρχες.

Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας, δεν μπορούμε να έχουμε μαζικά πρόσβαση στα εμβόλια, και από την άλλη πακτωλός εκατομμυρίων για το διαβατήριο εμβολιασμού και την εξυπηρέτηση των κολοσσών του τουρισμού, παζάρια εκατομμυρίων στις φαρμακοβιομηχανίες για τα εμβόλια.

Εμείς ψάχνουμε Κ.Υ, νοσοκομείο, χειρουργείο, κλίνη, αναπνευστήρα και από την άλλη σύγχρονες ιδιωτικές μονάδες υγείας, πλήρως εξοπλισμένες έχουν άδεια κρεβάτια που νοικιάζονται από τη κυβέρνηση, με τα δικά μας χρήματα!

Έχουμε κι εμείς όμως επιλογή να κάνουμε. Να σταθούμε απέναντι στη λογική Κόστους-Οφέλους που βάζει στο ζύγι, ακόμα και τη ΖΩΗ. **Να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας ανήκει και που μας αξίζει, για εμάς και τα παιδιά μας! Να πάρουμε τις ζωές μας πίσω! Να μην χαθούν άλλες ζωές που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί!**

Συμβολικά λοιπόν σας χαρίζουμε τη ζωγραφιά του μικρού μαθητή για να σας δώσει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσετε τον δίκαιο αγώνα για τη ΖΩΗ και είναι χρέος όλων μας να σταθούμε δίπλα σας και να διεκδικήσουμε μαζί:

- Την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας,
- Να παρθούν μέτρα προστασίας
- Την επίταξη τώρα όλων των ιδιωτικών δομών υγείας χωρίς αποζημίωση!

**ΔΕ ΘΑ ΚΑΤΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ!**